



Scoutsgroep 204^e FOS Open scouting De Tortels

Maandbrief JVG's: september & oktober

Is het een vliegtuig?!? Is het een vogel?!? Nee, het is het nieuwe scoutsjaar dat eraan komt vliegen! Bereid je maar voor op een leuk jaar met veel ambiance. Hopelijk hebben jullie wat van de grote vakantie kunnen genieten, maar kijken jullie nog meer uit naar dit jaar!!! Hier hebben jullie dus de maandbrief voor september en oktober.

17 september: Tijd om het jaarlijkse ritueel 'de overgang' mee te maken. Met een ei op het hoofd, al rollend door de modder, nemen jullie afscheid van jullie leiding van vorig jaar en komen jullie onder onze vleugels terecht. De U-formatie gaat door om 14u aan de zandbergen. Zorg ervoor dat jullie ouders de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om jullie auto/huis niet te vuil te maken. PS: vergeet jullie na vandaag niet eens goed achter de oren te wassen. Om 18u is de vergadering gedaan!

24 september: Geen vergadering: Steenvalk is op muizen gaan jagen, Anoa is gaan grazen op de Afrikaanse Savanne, Labrador is aan de zee aan het kwispelen, Lori heeft een papegaaiën bijeenkomst in Rio de Janeiro en de deur van Toekan kan te goed toe waardoor hij niet naar buiten kan. (De leidersgroep van De Tortels gaat op 'Saamdagen'. Dit is een weekend voor alle FOS-eenheden als jaarlijkse bijeenkomst, waardoor er dit weekend geen leiding gegeven wordt.)

1 oktober: Jullie leren ons kennen en wij leren jullie kennen? Klinkt als een goed idee he? Kom maar af dan! Wij spreken af om 14u aan onze lokalen. Wij hebben allerlei spelletjes voorbereid om onze groep helemaal in gang te zetten op deze "kennismakingsvergadering"! Na deze vergadering hebben wij geen geheimen meer voor elkaar 😊. Deze vergadering eindigt uitzonderlijk om 17u, omdat ons eerste eetfestijn dan begint. Wij houden jullie voor dit eetfestijn natuurlijk nog op de hoogte.

8 oktober: Piet piraat, piet piraat, schip ahoi, schip ahoi, wij zijn kameraden! Land in zicht! Om 14u spreken onze piraten af aan het lokaal. Vandaag spelen we een groot spel in thema piraten. Neem je ooglapje, papegaai, aapje en houten been maar allemaal mee. Deze vergadering eindigt met een schatkist boordevol goud om 18u.

15 oktober: Hey how, hey how, wij gaan naar Mexico. Vandaag gaan wij van deur tot deur in een episch ruittocht spel! Jullie beginnen met een ei, maar wat kunnen jullie op het einde van de dag bemachtigen? Wij spreken af om 14u aan het lokaal en wij komen terug met een bowlingbal, 20 koeken en een stoel om 17u (want dat is hoe ruittochten gaan 😊).

22 oktober: Wat eieren, ketchup, meel en choco, wat heb je nog meer nodig om een leuke middag te hebben? Vandaag doen we kleine spelen met een twist! Je kan er namelijk vuil van worden, als je de spelen verliest! Bereidt jullie dus voor om na deze vergadering een goed douchke te pakken. Het belooft super leuk te worden dus kom zeker allemaal af. De vergadering is van 14u tot 18u aan onze lokalen.

28 - 30 oktober: Dit weekend is het Patrouille-leider en Assistent-Patrouille-leider weekend. De JVGs die geen PL of APL zijn, gaan dit weekend jammer genoeg niet mee. Op deze manier leren wij onze oudste leden wat beter kennen, aangezien zij volgend jaar naar de oudste groep doorschuiven. Verder info over dit weekend zal worden doorgemaild met het kamphema. Probeer zoveel mogelijk te carpoolen om naar dit weekend te rijden.

Veel liefs, jullie liefkozend leiding en een stevige linker,

Anoa (takleidster): +32472499684
Steenvalk: +32471502485
Lori: +32468125047

Toekan: +32477203550
Labrador: +32468353643